

Presentation av mig själv:

*Journaliststuderande trebarnsmor med ett stort engagemang för samhällets utsatta grupper. Min värdegrund är starkt humanistisk och grundar sig i att alla människor är lika mycket värda, på riktigt.*

## Journalistens roll

Liksom de flesta yrken har journalistyrket förändrats över tid. De senaste åren har internet och sociala medier dykt upp och spelar numer en central roll. Det har blivit lättare för alla att skriva och publicera.

Kent Asp tar i boken *Svenska journalister* upp att journalister spelar en central roll i vårt samhälle, i vardagslivet och för den svenska demokratin. Jag är övertygad om att de flesta håller med om det. Lika övertygad är jag om att meningarna går isär gällande hur stort inflytande de har. Jag vill tro att de har ett stort inflytande, och jag vill tro på att det granskande de ägnar sig åt främjar demokratin så som Jenny Wiik beskriver i *Svenska journalister*.

Journalistyrket kräver kunskap och god allmänbildning. För att nå kunskap behöver man vara nyfiken, ha ett driv i att vilja veta mer. Journalister kan sägas vara både forskare, granskare och problemlösare.

Det är också viktigt att en journalist har förmågan att berätta en historia. Oavsett det gäller en nyhetsartikel eller ett reportage bör språket fånga läsaren. Det tror jag får allt större betydelse. Jag upplever att det i dagens snabba tempo, med ständiga uppdateringar på webben som exempel, slarvas oerhört med språket. En journalist bör alltså vara en slags konstnär. En språkonstnär.

Journalistkårens sammansättning bör avspjela övriga befolkningens vad gäller kön, etnicitet, åldersgrupper, sociala grupper etc. Monika Djerf – Pierre nämner i *Svenska journalister* att den sociala representationen inom olika yrkesgrupper är en grundläggande demokratisk fråga. Jag är benägen att hålla med då jag anser att det enbart är av godo att människor oavsett social bakgrund har möjlighet att utbilda sig inom det yrke den vill. Vad gäller journalistyrket tror jag att det är av extra stor betydelse att alla delar av samhället finnas representerade. Trovärdigheten ökar liksom sanningshalten. Maria Edström skriver dock i samma bok att utbildningsnivån fortsätter att stiga bland journalister och att majoriteten har universitetsutbildning. Kanske kan kårens sammansättning då inte sägas spegla övriga befolkningens? Vad som talar för att det kan bli så i framtiden är bloggar och sociala medier. Alla kan skapa en blogg, alla kan nå ut med den, oavsett ålder, etnicitet, social bakgrund etc. Ur det hänseendet kan dessa medier enbart vara positiva. Liksom att olika åsikter kan komma fram. Baksidan är att trovärdigheten minskar då källor inte alltid kan sägas vara pålitliga och då sanningshalten inte kan kontrolleras.

*Jessica Roos Rahmquist*