

## Journalistens roll

Jag tror faktiskt inte att man kan göra något åt att så få arbetarbarn vill bli journalister. Det är ett klassiskt medelklassyrke och kommer nog så att förbli. Yrkens klasstillhörigheter ändras inte över en natt, ett år eller ett decennium. Snarare över ett sekel. Men i en optimal värld hade journalisternas klassbakgrunder varit uppdelade likt verklighetens. Självklart är det ett problem för en journalist från Täby med bakgrund i övre medelklassen att förstå sig på eller förlika sig med en intervjuperson i Rinkeby som invandrat från Iran. Men hur stort är egentligen det problemet?

För mig handlar journalistens roll mycket om att anpassa sig till olika situationer och jargonger. Jag tycker att man som journalist ska ha så pass bra koll på samhället att det inte ska vara ett problem att kunna anpassa sig till andra kulturer eller samhällsklasser. Sen är det självklart lättare för vissa. Men jag tror det är en tränings sak.

**Att så få** människor med invandrarbakgrund utbildar sig och får anställning som journalister tror jag mer är ett temporärt problem. Att det är just ett problem råder det dock inga som helst tvivel om. Var femte svensk har en annan etnisk bakgrund och rimligtvis borde var femte journalist (minst) ha detsamma.

Inom 20 år tror jag dock att det är löst. Ju fler generationer invandrarfamiljerna blir desto bättre blir barnen på det svenska språket och kommer att ha lättare för det. Jag utgår från mig själv; om jag hade invandrat till exempelvis Irak som femåring har jag väldigt svårt att se hur jag skulle kunna sticka ut tillräckligt mycket språkmässigt (för att bli journalist) 15-20 år senare. För mitt barnbarnsbarn däremot, skulle det nog fungera betydligt lättare.

**Om det är** bra eller dåligt att journalister står betydligt mer till vänster politiskt än allmänheten låter jag vara osagt, men det är ett problem att skillnaderna är så stora. I nyhetstexter är etablerade journalister duktiga på att dölja sina partisympatier. Det märks väldigt lite i dagens tidningar och radioprogram vad en skribent eller radiopratare röstar på.

Men faktum kvarstår; andelen vänstersympatisörer är många. Och jag tror att det påverkar rapporteringen av framför allt politiskt kopplade händelser. Det är lättare för en socialdemokrat att vara kritisk mot moderaterna, och vice versa. Och det kan mycket gärna bli snedvridet i några tidningar. Men den tidning som kanske skriver mest frekvent och initierat om svensk inrikespolitik, Fokus, är klart och tydligt opartisk i de långa texterna, men man vet någonstans, i och med den här undersökningen, vad de flesta journalister röstar på.

**Joel Besseling**